

# Lebuïnus Kompas

Maandelijke  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie  
H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Januari 2021**



## **Inleidend woord    Bezinning in hoop en vertrouwen**

Over de drempel van het nieuwe jaar slepen we dit jaar nog opvallend veel mee van het oude jaar. Natuurlijk denk ik hierbij het eerst aan de bedreigingen door het corona-virus, in welke variant dan ook. En aan de daarbij horende maatregelen die een groot stempel drukken op ons dagelijks en kerkelijk leven. En aan de gevolgen voor de zorg en voor ondernemers, gevolgen die tot ver in 2021 hun invloed zullen doen gelden. Ik bid dat de aanstaande vaccinatie in de loop van het jaar het resultaat zal hebben waarop we allemaal hopen.

Ook zien we met zorg de uitwerking van de valreep-overeenkomst met betrekking tot de Brexit tegemoet. De Nederlandse bedrijven die naar het VK exporteren zullen in ieder geval waarschijnlijk opgelucht adem halen. Dan zijn er natuurlijk ook de persoonlijke omstandigheden die zich niets van de kalender aantrekken. Vitaliteit die afneemt, het uitzien naar de geboorte van een kleinkind, vriendschappen, een ziekte met een onzekere afloop: de zorgen en vreugden van alledag.

[Typ hier]

Toch staan we stil bij het moment om in het continuüm van de tijd even een pas op de plaats te maken om na te denken over waar we staan. Om niet een willoos voorwerp van de beweging van de tijd te zijn. Om ons te herpakken, om dankbaar terug te kunnen kijken op hetgeen we ontvangen hebben, om iets af te kunnen sluiten, om ruimte te maken voor iets nieuws, om ons –voor zover mogelijk- van de last van het verleden te bevrijden, om ons te openen voor wat het nieuwe jaar ons brengen zal.

De bezinning in de aanloop naar Kerstmis had in de titel 'hoop en verwachting'. Nu kies ik voor 'hoop en vertrouwen'.

We hopen waarschijnlijk van alles voor het komende jaar: dat we weer gewoon met elkaar kunnen omgaan, dat de vaccinatie op tijd komt voor onze kwetsbare familieleden, dat we weer onbekommerd naar theater en concertgebouw kunnen gaan, kunnen gaan zwemmen en sporten en met vakantie gaan, dat we het financieel redden en onze kinderen niet teveel achterop raken of geïsoleerd van hun vrienden. Misschien hopen we ook dat we met z'n allen iets geleerd hebben van de afgelopen negen maanden met betrekking tot solidariteit, aandacht voor onze naasten, terughoudendheid in de belasting van het milieu.

Elke pas op de plaats vraagt een vaste grond onder de voeten en elke stap voorwaarts het vertrouwen dat we onze voet op betrouwbare bodem kunnen zetten. Het ongewisse vraagt geloof en vertrouwen. Dat hebben we het afgelopen jaar wel kunnen merken, voor het geval we dat niet al wisten.

We gaan het nieuwe jaar in met meer onzekerheden dan we gewend waren. We hebben misschien geleerd bepaalde aspecten van ons leven uit handen te geven, toe te vertrouwen. We weten dat we ons leven niet geheel naar onze hand kunnen zetten en dat we afhankelijk zijn van elkaar. Eigenlijk zijn dat heel waardevolle lessen.

Ik wens ons toe dat we ook in het komende jaar zorgvuldig met elkaar omgaan. En dat de kracht die we de afgelopen tijd hebben ontvangen, ons ook in het komende jaar bij mag blijven. Mogen we vertrouwen op de vaste grond die we in geloof vinden: God is getrouw. Hij blijft ons nabij. Van harte wens ik jullie allen Gods zegen toe, gezondheid en alle goeds.

*rector Ward Cortvriendt*

# KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: de kerkdienst van **januari** komt echter te vervallen vanwege de omstandigheden...*

## **Kerkdienst zondag 24 januari 10.30 u** **Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Zang : cantores  
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Oecumenisch Werk  
(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

**Aanmelding (verplicht)** : tot vrijdag 22 januari 18.00 u  
via [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl) of app 06 83986760

## **Vieren**

Tot 19 januari zijn er helaas geen vieringen in onze kapel. Laten we hopen dat deze periode van onthouding en lockdown ook het gewenste resultaat oplevert en we op 24 januari wel weer bij elkaar kunnen komen om samen eucharistie te vieren. Tot die tijd kunnen we meevieren via de livestream van de OKKN. Zie daarvoor de site van de kerk.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand januari**

In de maand januari biedt de landelijke kerk live-gestreamde kerkdiensten aan vanuit de Ste. Getrudiskathedraal Utrecht op

Op de site van de landelijke kerk: [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) is de link te vinden die de aansluiting bemiddelt. Ook is daar op de zondagmorgen het tekstboekje in te zien of te downloaden, al was het maar om de nummers van de gezangen op te zoeken.

Voor deelname aan de collecte kunt u uw bijdrage digitaal overmaken op het rekeningnummer van de Statie:

**NL 77 RABO 0179 162 713 Statie Twente OKKN**  
**met vermelding: collectegeld zondag (datum)**

*André Zandbelt*

### **De dagen van ons leven**

Op 10 januari is het jaargetijde van Klaas Jan Homan, oud-rector van de statie, die we dankbaar gedenken. En op 20 januari van e.t. aartsbisschop Teus Glazemaker, die we in dankbaarheid gedenken voor hetgeen hij voor de kerk heeft betekend. Zie hiervoor ook de onlangs verschenen biografie van mgr Glazemaker, *God is groter dan ons hart*, van Lydia Janssen. Moge het eeuwige licht over Klaas Jan en Teus stralen.

Op 2 januari hoopt Jeanne van der Steen haar verjaardag te vieren en op 18 januari is Sijmen Schoon jarig. Op 24 januari viert Brechtje de Reus haar verjaardag. We feliciteren hen van harte en wensen hun een goed en gezegend nieuw levensjaar.

*rector Ward Cortvriendt*

### **Nieuwjaarsontmoetingen**

In plaats van de gebruikelijke nieuwjaarsontmoetingen, die helaas vanwege de COVID-19 pandemie niet door kunnen gaan, zullen er online gebedsvieringen met een overweging bij de aanvang het nieuwe jaar worden uitgezonden. Deze gebedsvieringen vinden plaats op zondag 3 januari 2021.

De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet, gaat om 14.00 uur voor in het middaggebed vanuit de parochiekerk te Groningen. De livestreams worden uitgezonden via YouTube en op de site van de landelijke kerk vindt u de betreffende link.

## **Diaconaal project Statie: opbrengst jaar 2020**

De penningmeester van de Statie, Frits van Brussel, laat weten dat de Statie gedurende het jaar 2020 **€ 327,50** heeft ontvangen ten behoeve van haar diaconaal project 'Kinderen in Syrië'. Hij maakte het geld aan het einde van het jaar 2020 over aan Unicef waar het onder de projecten Hero's for Hero's een plek heeft.

Penningmeester Frits meldt nog dat de eindejaarscollecte 2019 € 62,00 opbracht; daarnaast werd € 265,20 aan donaties ontvangen.

*André Zandbelt*

## **Driekoningenhuiszegen 2021**

Wellicht hangt in uw woonkamer nog de CMB-sticker met de Driekoningenhuiszegen van het oude jaar 2020. De nieuwe huiszegenstickers voor 2021 zijn beschikbaar maar konden door het wegvallen van de kerkdiensten van Oudjaar en van de eerste helft van januari nog niet door u worden meegenomen vanuit de kapel. Ze blijven daar nog wel enkele weken na de herstart van de kerkdiensten beschikbaar. Indien u deze graag eerder ontvangt, kunt u mij een mail sturen en dan zend ik ze u toe.

*André Zandbelt*



## **Epifanie**

Herodes, de koning Herodes,  
de koning des doods is bang:  
het leven is geboren  
dat hem verstoten kan.

Want Jezus mijn prins is geboren,  
het licht-zelf kwam aan het licht  
en wijzen zien en horen  
Gods eigen aangezicht.

De wijzen, die zien en die horen  
Gods woord en vereren het,  
Herodes wou het vermoorden,  
zo luidt de boze wet:

de wereld die wil het vermoorden,  
maar God is ons voorgegaan.  
Hij heeft zich neergebogen,  
een man in de Jordaan.

Hij staat er voorovergebogen,  
het water gehoorzaamt hem.  
Het moet wel naar hem horen:  
hij wordt een en al stem.

Het water dat moet naar hem horen,  
want hij weet een diep geheim,  
van dood en van geboorte,  
zo wordt uit water wijn.

Van dood en wedergeboorte -  
de koning des doods is bang,  
het duister is gebroken,  
het licht der wereld kwam.

*uit:*

*Guillaume van der Graft, Verzamelde liederen*

## **COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :**

**Kerkcentrum :** ST. LEBUÏNUSKAPEL  
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

**Rector** pastoor E. Cortvriendt  
Schaapskamp 8  
3849 PS Hierden  
tel. 06 839 867 60  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

**Secretariaat statie-bestuur :**  
Alp Buitelaar  
Dr. van der Sluisstraat 12  
7482 XS Haaksbergen  
tel.: 06-22661130  
e-mail: [alpbuitelaar@planet.nl](mailto:alpbuitelaar@planet.nl)

**Penningmeester statie-bestuur**  
Frits van Brussel  
tel. 074 291 19 94  
e-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

**Lebuïnus Kompas redacteur**  
André Zandbelt  
tel. 0546 815313  
e-mail : [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

**Huishoudelijk beheer**  
Heima Sleurink  
tel. 074 291 38 56  
e-mail : [heima49@live.com](mailto:heima49@live.com)

**Website beheer** Harald van der Werff  
[harald.vanderwerff@gmail.com](mailto:harald.vanderwerff@gmail.com)

**Reservering kapel/zaal**  
André Zandbelt (zie boven)

**Bankrekening Statie:** NL 77 RABO 0179 162 713  
OKN .a.v. Statie Twente Hengelo

**Website :** **OKK Statie Twente** [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)  
**OKK Nederland** [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl)





